

Nyhedsbrev januar 2018

Tilbage fra juleferie

Så er vi tilbage fra juleferie. For mig blev det i år til en forlænget en af slagsen. Hen over nytår tog jeg nemlig en tur til Vietnam sammen med min bedre halvdel. Det var en fantastisk oplevelse. En oplevelse fyldt med smuk natur og kulturelle oplevelser. På vores tur fik vi både sluppet af – men vi fik i den grad også set lokalsamfundet. Vi besøgte blandt andet et par skoler og børnehaver i det nordlige Vietnam, vi besøgte små lokale virksomheder, vi tog nattog, og vi overnattede ved en lokal familie. Alt sammen lærerige oplevelser, som sætter vores egen tilværelse herhjemme i Danmark i perspektiv. For det giver stof til eftertanke, når man ser, at børn holdes væk fra skole for at sælge varer på gaden og sikre deres families overlevelse. Det vækker stof til eftertanke, når man ser, hvor hårdt vietnamesere arbejder, når der produceres eksempelvis risnudler, te, ananas eller røgelsespinde. Det tror jeg er sundt at se. For når vi kommer ud og ser andre kulturer, så forbedrer vi også forståelsen for vores eget samfund. Vi lærer at sætte pris på at bo i et velfærdssamfund. Og vi indser, at mange af de debatter, vi har herhjemme, kan virke skæve i forhold til de problemer, man må slås med andre steder i verden. Men vi lærer ikke kun om de store forskelle. Vi lærer også om de store ligheder. For i bund og grund er vi jo alle ”bare” almindelige mennesker. I Vietnam oplevede jeg, hvor berigende det er at møde mennesker med andre baggrunde. Hvor smukt det er at knytte venskaber på tværs. Det er nogle af de ting, jeg har taget med mig hjem – ikke kun som privatperson, men også som folketingsmedlem for Venstre.

Udlændinge og skat – en god løsning på en hårdknude

Men mens jeg har været i Vietnam, har dansk politik bestemt ikke stået stille. Før jul blev der spillet op til en spændende januar måned. For med krav fra DF om et paradigmeskifte i vores udlændingepolitik – og med regeringens ønske om en skattereform, der skulle give danskerne lov til at beholde flere af deres egne penge, var der lagt op til store forandringer. Men det blev altså lagt på hylden. Det er ganske vist ærgerligt, vi ikke nåede til enighed med de andre partier. Det er ærgerligt, at der fortsat hersker en vis uro om disse vigtige politikområder. Men mest af alt synes jeg, at det er et positivt – og modigt – skridt, vi i Venstre har taget ved at sætte foden i døren. Allerede inden årsskiftet skrev jeg i Altinget et længere juleindlæg, som omhandlede vores udlændingepolitik – og min personlige frygt for, at vi glemmer noget af alt det, som forskellige kulturer har bragt til Danmark. At vi glemmer at tænke på, hvordan Danmark havde set ud, hvis dansk landbrug f.eks. ikke kunne skaffe arbejdskraft fra Østeuropa. Ja, så måtte flere produktioner

lukke ned. Hvis universiteterne ikke kunne få dygtige gæsteprofessorer fra udlandet. Ja, så ville vores studerende sakke bagud. Hvis vi som et lille land lukkede os om os selv og forsøgte at holde omverdenen ude. Ja, så ville Danmark blive fattigere. Vi må ikke glemme, hvad andre kulturer bringer til Danmark. Og det synes jeg, var under styr, da vi skulle forhandle en udlændingepakke med DF. Derfor glæder det mig, vi har valgt ikke kun at fokusere på én side af vores udlændingepolitik; nemlig hvordan vi skal håndtere flygtninge, der kommer hertil (hvor jeg i øvrigt mener, det er vigtigt, at vi er realistiske, og ikke tager i mod flere, end vi kan overkomme). Men at vi i stedet sørger for at se udlændingepolitikken bredere; som et spørgsmål om både at sikre en stram udlændingepolitik, men også udvise medmenneskelighed og sørge for udveksling af viden, kvalificeret arbejdskraft og kultur. Det kan du læse mere om i mit indlæg på Altinget, som kan læses [her](#).

Fokus på børneopdragelse

En anden problemstilling, som har fyldt her under julen, er debatten om børneopdragelse. En debat, som jeg synes, er vigtig at tage. For måden vi opdrager vores børn på, er med til at danne fundamentet for resten af deres liv. Jeg kan sagtens forstå, at det som forældre kan være svært at finde ud af, hvordan man skal håndtere forskellige situationer i ens børneopdragelse. Men selvom børneopdragelse er en svær opgave, så er det ikke desto mindre en vigtig og uundgåelig opgave. Børneopdragelse er og bliver forældrenes ansvar. Derfor glæder det mig også, at vores regering har sat fokus på emnet og netop har lanceret ”Opdragelsesdebatten”. Vi sørger blandt andet for at samle viden til forældre om børneopdragelse. Det skal hjælpe forældre på vej, når der opstår tvivl.

Flere håndværkere i virksomhedspraktik

En anden problemstilling, som jeg har haft meget fokus på i mit politiske arbejde, er, hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. Det er der stort behov for. Heldigvis er der godt nyt. Nu viser det sig nemlig, at det går stærkt fremad med at sørge for, at flere unge på erhvervsuddannelserne kommer i virksomhedspraktik frem for skolepraktik. Det er vigtigt, at unge mennesker får mulighed for at komme væk fra skolebænken og ud og få praktisk erfaring.

Med venlig hilsen

Anni Matthiesen

Klip fra medieomtale:

Fra Landbrugsavisen d. 11. januar



Foto: IAF

Naturpleje skal være en bedre forretning

NATURPLEJE

Naturordfører Anni Matthiesen (V)
Egebjerg Landevej 14, Kroager,
7200 Grindsted

Danske landmænd forvalter en stor del af de danske naturarealer. Derfor er det også helt afgørende at få landmænd med, hvis vi skal sikre mere værdifuld natur og truede arter. Det er nødvendigt med opbakning fra erhvervet.

Men jeg kan godt forstå, hvis landmænd sommetider synes, det kan være dyrt og uoverskueligt at lave naturpleje på deres arealer. De mødes alt for ofte med komplekse krav og regler, som spænder ben for

Ugens læserbreve

gode naturinitiativer. Nu gør vi det nemmere og mere attraktivt for de landmænd, som gerne vil agere som naturforvaltere.

Vores regering har netop igangsat et EU Life projekt, som skal finde frem til nye tiltag og teknologier, der skal bidrage til en mere effektiv og professionel naturpleje. Projektet skal være med til at gøre naturpleje mere rentabel for landmændene.

Der er afsat 130,1 millioner kroner til projektet, som otte kommuner også skal deltage i. Derved inddrages både erhverv og lokalsamfund.

Som en del af projektet vil vi se på, hvordan vi kan blive bedre til at markedsføre og brande fødevarerprodukter fra naturarealer. Vi vil bakke op om, at landmænd, landbrugskonsulenter og kommunale medarbejdere skal tilbydes uddannelse i naturpleje som driftsgren.

Det giver god mening at gøre naturpleje mere markedsdrevet. At lade landmændene se naturpleje som en indtægt. For når naturpleje kan være en del af forretningen, så gavner det både erhvervet, lokalsamfundet og vores alles natur.

Fra Vejle Amts Folkeblad d. 30. december

Opdragelse. Hvem har ansvaret?

Anni Matthiesen,
Egebjerg Landevej 14,
Kroager,
Grindsted,
folketingsmedlem,
børne- og
undervisningsordfører,
Venstre

LÆSERBREV: Vi har en tendens til at skyde skylden på alle mulige andre end os selv, når der er noget i vejen med vores børns humor eller opførsel: om det så er den lokale skole, vores barns klasselærer eller træneren nede i den lokale idrætsforening. Men hvem har egentlig ansvaret for dine børns opdragelse?

Det har du.
Det er vigtigt, at vi som forældre tager ansvar for vores børns opdragelse. For en god og vedholdende børneopdragelse er en håndsrækning til vores egne børn. Det er fundamentet for, at de kan fungere godt i diverse fællesskaber.

Det bekymrer mig, når forældre accepterer, at deres børn ikke hjælper til med basale opgaver i hjemmet. Når de lader børn række tunge eller bruge grimme ord, uden det får nogle konsekvenser.

Som mor til tre er jeg helt

med på, at det i en travl hverdag kan være svært at stille de rette krav og sætte de rigtige grænser for ens børn. Børneopdragelse er ikke nogen nem opgave. Men ikke desto mindre er det en af de vigtigste opgaver, vi har som forældre. Det er en opgave, vi ikke kan skubbe væk.

Hvis vi i en travl hverdag vælger lette løsninger og ordner opgaver for vores børn, som de i bund og grund bør klare selv, så gør vi vores børn en bjørnetjeneste. Så hjælper vi måske vores børn her og nu - men ikke på den lange bane.

Det kan være svært at opdrage børn til både at være selvtænkende individer med egne holdninger - og samtidig lære dem at se ud over deres egen næsetip og vise hensyn til andre.

Derfor er det glædeligt, at vores regering netop har igangsat "Opdragelsesdebatten", som skal samle og dele viden om børneopdragelse.

Det skal hjælpe forældre, så de ikke skubber en af deres største ansvar væk; nemlig ansvaret for deres egne børn.

Fra Vejle Amts Folkeblad d. 21. december



Emil Uhr Sørensen og Anni Matthiesen (V) foran juletræet på Christiansborg. Privatfoto

Emil fik en stor oplevelse på Borgen

PRAKTIK

GAUERSLUND: Det har været en skoleuge af de mere specielle for Emil Uhr Sørensen, der går i 9. klasse på Fælleshåbskolen.

For han var i praktik på Christiansborg hos folke-

tingsmedlem Anni Matthiesen (V).

Det blev til uge, hvor han har prøvet forskellige ting som at være med til et åbent samråd, overvære en debat i folketingsalen, skrive et læserbrev samt få en rundvisning.

Fra JydskeVestkysten d. 14. december

Finansloven.

Sundhedsvæsen og ældre er overskrifter i finansloven

Anni Matthiesen MF (V), Egebjerg Landevej 14, Krogager, Grindsted

LÆSERBREV: Vores regering har netop fået finansloven for 2018 på plads. Det skete sent denne gang – men til gengæld var finansloven værd at vente på. Finansloven byder på et stærkere sundhedsvæsen og en mere værdig ældrepleje. Der afsættes to mia. kr. til sundhed og 2,7 mia. kr. til ældre i 2018-2021.

Og hvad skal de mange penge så bruges på?

På sundhedsområdet prioriterer vi bl.a., at der skal være hurtigere adgang til behandling, en mere nær og sammenhængende behandling af ældre og mennesker med kroniske sygdomme, og tryggere rammer for børn med livstruende sygdomme. Der er brug for, at vi sætter patienten i centrum og værner om den enkeltes behov. Desuden sætter vi penge af til, at nødhjælp skal nå hurtigere frem i landdistriktsområder. Hvis uheldet er ude, skal dine chancer for overlevelse ikke afhænge

af, hvor i landet du er.

På ældreområdet prioriterer vi midler til personale, der skal tage hånd om de ældre i hjemmeplejen og på plejehjem. Vi sætter fokus på kvalitet, og vi har et mål om, at de ældre skal opleve en mere værdig ældrepleje, hvor de har mere indflydelse på beslutninger, der vedrører deres eget liv.

Det synes jeg alt sammen er vigtige dele af et stærk og frit velfærdssamfund. Derfor glæder jeg mig over vores nye finanslov.